

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MẠI



BÀI DỰ THI

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC QUẬN THANH XUÂN

Chủ đề:

*“Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội,
xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”*



Học sinh: Nguyễn Đức Anh

Lớp: 1G

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, mối quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Với vị thế *“cả nước nhìn về Thủ đô ta, thế giới trông vào Thủ đô ta”*, Người luôn mong mỏi làm sao để Hà Nội *“trở thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”*. Với vị trí địa lý và vai trò đặc biệt của mình, Thủ đô Hà Nội là nơi ghi dấu những mốc son quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Hà Nội cũng là một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất.



Nhà 54 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Hà Nội mùa thu tiết trời hơi se lạnh, hoa sữa nở trên nhiều tuyến phố. Vào thời điểm này cách đây 70 năm, ngày 10/10/1954, thủ đô Hà Nội đang hân hoan

trong niềm vui giải phóng. Trong lễ mít tinh trọng thể diễn ra cùng ngày, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội đã được nghe Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô nhân ngày giải phóng.



Ảnh tư liệu: TTXVN

“Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ” là tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, những nỗ lực của Thủ đô Hà Nội trong việc thực hiện lời dạy của Người. Những bài nói,

bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phản ánh những hoạt động trong thời kỳ Người sống và làm việc tại Thủ đô, từ năm 1945 đến 1969, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ, là minh chứng sống động cho sự quan tâm đặc biệt của Người với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.



Cuốn sách gồm ba phần:

- **Phần một:** Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, cùng với những hoạt động của Người ở thủ đô Hà Nội.
- **Phần hai:** Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ được thể hiện bằng các văn bản của Thành ủy thực hiện lời dạy của Bác Hồ và bài viết phản ánh khái quát phong trào cách mạng của nhân dân Hà Nội thực hiện lời dạy và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- **Phần ba:** Những ký ức về Bác Hồ gồm những bài viết của một số đồng chí đã từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong “**Lời kêu gọi nhân ngày thủ đô giải phóng**”, Bác viết: *“Tám năm qua, Chính phủ phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhau, nhưng lòng Chính phủ luôn luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay, do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi, Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng không xiết kể!... Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân. Chính phủ rất mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để làm trọn nhiệm vụ của mình là người đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân...”*.

Mở đầu, Người khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến giành lại hòa bình ở miền Bắc là của toàn dân, toàn quân đã đoàn kết nhất trí với Chính phủ và Trung ương Đảng, trong đó đồng bào Thủ đô đã góp phần hăng hái. Sau đó, Người đề ra nhiệm vụ cấp bách đối với Hà Nội là: giữ gìn trật tự; duy trì sản xuất, kinh doanh buôn bán; khôi phục mọi hoạt động văn hóa; đảm bảo sự hoạt động bình thường của ngoại kiều.

Cuối cùng Người dành tình cảm tha thiết hỏi thăm các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Người căn dặn với một niềm tin vững chắc rằng: *“Sau cuộc biến đổi lớn, việc khôi phục lại đời sống bình thường sẽ phức tạp khó khăn. Nhưng Chính phủ cố gắng, quyết tâm, toàn thể đồng bào Hà Nội đồng tâm nhất trí góp sức với Chính phủ thì chúng ta nhất định vượt được mọi khó khăn và đạt được mục đích chung: làm cho Hà Nội thành một Thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh”*.

Đọc cuốn “**Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ**” chúng ta thêm thấu hiểu, thêm trân trọng tấm lòng, tình cảm, tâm huyết của Người đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Chúng ta cũng thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc xây dựng và kiến thiết Thủ đô để thành phố Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử không chỉ hào sảng trong lửa đạn chiến tranh mà còn thơ mộng, hòa bình trong “*trái tim của cả nước*”, xứng đáng với vị trí “*đầu tàu*”, “*gwong mầu*” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.